

*Zag ik een bloesem
die naar haar tak terugkeerde?
Ach... 't was vlinder*

Lente haiku: Moritake (1472-1549)

Geachte lezer,

Met veel plezier stuur ik u hierbij de 'nieuws-brief-met-een-kleurtje', een inspirerende e-nieuwsbrief van d o o r t j e | kleurvormgeving.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de l e n t e . Woensdag 20 maart is volgens de astronomische kalender de eerste lentedag. De zon staat om 12.02 uur precies boven de evenaar. bron: <http://www.knmi.nl/cms/content/33516/seizoensdata>

Lentekleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik l e n t e associeer? Zie hiervoor 'lentekleur 2013'.

Museum Boijmans van Beuningen: Wedstrijd 'Over smaakt valt te twisten'

Boijmans organiseerde een wedstrijd waarbij iedereen een zelfportret kon insturen. Totaal kwamen er meer dan 1300 inzendingen binnen. Mijn inzending werd niet gekozen maar vanwege de rijkheid en veelzijdigheid aan inzendingen is er besloten om alle niet-geselecteerde werken te verwerken in een compilatiefilm. Deze film wordt in het filmhuisje naast de tentoonstelling vertoond. Verder blijven alle werken in ieder geval tot het eind van dit kalenderjaar zichtbaar op de blog: <http://wedstrijd.bregjesrondeleidingen.nl/overzicht/> De tentoonstelling "Over Smaak valt te Twisten" in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam loopt nog tot en met vrijdag 22 maart 2013.



Leuke tips voor de lente.

Zondagmiddagwandeling in april: Japanse planten, de VOC en Von Siebold in Trompenburg Tuinen & Arboretum te Rotterdam.

Dr.P.F. von Siebold was in de 19^e eeuw als scheepsarts verbonden aan de VOC. Van 1823 tot 1829 verbleef hij op het eiland Deshima waar hij naast zijn beroep als arts de Japanse flora en fauna bestudeerde. Von Siebold bracht een schat aan gedetailleerde tekeningen van planten en dieren mee naar Nederland. Het lukte hem als eerste in de geschiedenis om levende planten vanuit Azië naar Europa over te brengen. Heel veel Japanse planten zoals bijvoorbeeld de hosta en de hortensia hebben op deze manier hun weg gevonden naar onze tuinen en zijn inmiddels volledig ingeburgerd.

Aanvang wandeling: elke zondagmiddag in april 14.00 uur.

<http://www.trompenburg.nl/?link=Jaarprogramma>

Meer weten over Von Siebold: bezoek daarvoor Het Japanmuseum Sieboldhuis op het Rapenburg 19 te Leiden.

Op dit moment is er de prachtige tentoonstelling: 'Hollanders' (loopt nog tot 2 juni 2013) Hollanders hadden een unieke positie in Japan tussen 1633 en 1853, zij waren de enige westerlingen waarmee de Japanners in aanraking kwamen. De netsuke (gordelknopen), prenten en schilderijen laten zien hoe de Japanners naar de 'roodharige barbaarse' westerlingen keken en andersom.

Ik vond vooral de prachtige netsuke collectie uit de privéverzameling van Coen Hille, , zeer de moeite waard. Deze verzameling is normaal niet te zien voor publiek.

<http://www.sieboldhuis.org/hetsieboldhuis/siebold>



Hollander met kraanvogel. Olifantsivoor. c. 1770-80

Afsluitend wens ik iedereen een heerlijke lente toe. Gooi de ramen open en laat de bloesemblaadjes naar binnen dwarrelen, geniet van het vogelgekwetter en die heerlijke lente geur die je zomaar kan overvallen.

een k l e u r i g e lentegroet,

d o o r t j e

d o o r t j e | kleurvormgeving | kleurvormgeving.nl | 0624 1223 19