

*lentebloesem geurt
vol verlangen en in kleur
naar de zomerzon*

met dank aan Jasper de Jong

Geachte lezer,

Met veel plezier stuur ik u hierbij de 'nieuws-brief-met-een-kleurtje', een inspirerende e-nieuwsbrief van d o o r t j e | kleurvormgeving.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de l e n t e . Donderdag 20 maart is volgens de astronomische kalender de eerste lentedag. De zon staat om 17.57 uur precies boven de evenaar. bron: <http://www.knmi.nl/cms/content/33516/seizoensdata>

Lentekleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik l e n t e associeer? Zie hiervoor 'lentekleur 2014'.

Kunstroute in jubileumjaar 2014 van Amstelveen, 'Zo zie ik Amstelveen':

In 2014 is het 50 jaar geleden dat de gemeente Nieuwer-Amstel de nieuwe naam Amstelveen kreeg. Amstelveen wil deze feestelijke gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. Het plan om in het kader van deze viering een kunstroute te realiseren die 'oud en nieuw Amstelveen' met elkaar verbindt, is met groot enthousiasme ontvangen bij de kunstenaars van Amstelveen. 61 Kunstenaars stuurde een werk in met het thema 'Zo zie ik Amstelveen'. In de brochure zullen alle inzendingen worden opgenomen met toelichting. Ook mijn inzending: zie hieronder, zal ergens langs de kunstroute te zien zijn.



Korte motivatie bij mijn werk met het thema: Zo zie ik Amstelveen

Titel: Van Dam van Isseltweg 57

In dit werk heb ik mijn persoonlijke ontwikkeling van kind tot Amstelveense kunstenaar en tegelijkertijd ook de enorme groei van Amstelveen verbeeld. Want wie weet nu nog waar het adres van mijn kindertijd was ? Het was de boerderij van mijn grootouders waar wij als jong gezin: vader, moeder drie kinderen ook woonde (woningnood na de 2^e W.O.)

Er is hier veel veranderd, mijn geboorteplaats Nieuwer-Amstel werd Amstelveen. En van boerderijen in de Middelpolder weten veel mensen zich niets meer te herinneren.

Niets blijft hetzelfde, alles zal altijd veranderen en dat is goed ! Maar wat was het fijn om even terug te kunnen gaan naar die bijzondere tijd: mijn vroege kinderjaren en naar de plek waar mijn wieg heeft gestaan: Van Dam van Isseltweg 57 !

De kunstroute vindt plaats van april 2014 tot september 2014. En zal lopen vanaf het Cobramuseum, onder het viaduct van de A9 door (Keizer Karel Galerie), langs de Ouderkerkerlaan, Stationsstraat en Dorpsstraat naar het museum Jan van der Togt. Zie hiervoor de website: <http://www.kunstrouteamstelveen.nl/>

leuke tips voor de lente: in het Japans cultureel centrum Shofukan te Rotterdam wordt op donderdag 24 april en 22 mei (21.00 uur) een Chakai (korte theebijeenkomst) georganiseerd voor maximaal 6 personen. Compleet met korte rondleiding en uitleg in de Roji (theetuin) en natuurlijk thee met iets zoets. Zie voor informatie de site <http://shofukan.nl/>.

En de tweede tip gaat over de jaarlijkse Japanmarkt op zondag 25 mei van 12.00 -17.00 uur op het Rapenburg in Leiden. Dit jaar staat de hele dag in het teken van miniatuur in de Japanse cultuur. Laat u inspireren door de Japanse liefde voor kleine dingen en bezoek de verschillende kramen voor met Japanse culturele en culinaire waren ! Voor meer info zie de site van Het Sieboldhuis <http://www.sieboldhuis.org>



Theetuin met theehuis

Afsluitend wens ik iedereen een heerlijke lente toe. Zoals het er nu uitziet gaat het prima lukken met de lente dit jaar.

een k l e u r i g e lentegroet,

d o o r t j e

d o o r t j e | kleurvormgeving | kleurvormgeving.nl | 0624 1223 19